

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tông du đến Hungary từ ngày 28 đến 30 tháng 4.

Thanh Quảng sdb



(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Hồng Y Peter Erdo phát biểu: Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hungary sẽ là một niềm vui lớn cho đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, Giáo trưởng Hungary, bày tỏ sự vui mừng về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha đến quốc gia Đông Âu từ ngày 28 đến 30 tháng 4, đánh dấu Chuyến tông du thứ 41 của Đức Thánh Cha ra nước ngoài.

Hôm thứ Hai (27/2/2023), Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Ông Matteo Bruni, thông báo Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du sau khi nhận lời mời của chính quyền dân sự và Giáo hội đến thăm đất nước Hungary.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Erdo chia sẻ phản ứng cá nhân và những kỳ vọng của ngài đối với chuyến tông du của ĐTC, cũng như nó diễn ra trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.

ĐHY cũng bày tỏ lý do tại sao việc trở lại lãnh thổ Hungary của Đức Thánh Cha Phanxicô là rất quan trọng, và trình bày chương trình chuyến tông du bao gồm cả cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ.



Trong chuyến tông du kéo dài ba ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm những người tị nạn và người nghèo, cũng như với các trẻ em của trại mồ côi Chân phúc László Batthyány-Strattmann.

Hơn một nửa số người Hungary theo đạo Cơ đốc và ít nhất 37% dân số là người Công giáo.

Theo các nguồn tin địa phương, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, gần 1 triệu người Ukraine đã di tản qua Hungary với tư cách là người tị nạn.

Đức Thánh Cha đã tới thủ đô Budapest của đất nước để cử hành Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 vào ngày 12 tháng 9 năm 2021, trên đường đi Slovakia.



ĐTC cũng đã thể hiện sự gần gũi của mình với các tín hữu Hungary trong chuyến thăm Romania, khi cử hành Thánh lễ tại địa điểm hành hương nổi tiếng của Hungary là Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc) ở vùng Transylvania của Romania. Transylvania từng là một phần của Hungary, nhưng đã trở thành lãnh thổ của Romania vào năm 1920. Tổng số người Hungary ở Romania là hơn một triệu người.

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y Erdo, ngài nhận xét thế nào về chuyến tông du Hungary của Đức Thánh Cha Phanxicô, và ngài có những kỳ vọng gì cho chuyến tông du này?

ĐHY: Chúng tôi hết sức vui mừng khi nhận được tin Đức Thánh Cha viếng thăm Hungary. Chúng tôi đã mời ngài với tư cách là Giáo hội Hungary, và với tư cách là Giáo hội Budapest, chúng tôi sẽ chào đón ngài trong chuyến thăm mục vụ tới.

Lần trước, khi ĐTC đến thăm thành phố của chúng tôi kết thúc Đại hội Thánh Thể Thế giới (tháng 9 năm 2021, chủ biên), đây là một chuyến thăm ngắn gọn. Thay vào đó, một chuyến viếng thăm mục vụ, một cuộc gặp gỡ với cộng đồng tín hữu, là điều đã được mong đợi từ nhiều năm nay, cho nên đây là một niềm vui lớn.

Hỏi: Như ngài đã đề cập, đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến Hungary. Tại sao việc trở lại đất nước này lại quan trọng vào lúc này?

ĐHY: Sự cuộc gặp gỡ với các tín hữu Hungary là quan yếu. Biến cố năm 2021 là một biến cố quốc tế: khách hành hương, giám mục, linh mục, tín hữu đến từ 83 quốc gia. Tuy nhiên, lần này, Đức Phanxicô sẽ gặp gỡ người Hungary, gặp gỡ Giáo hội địa phương... Điều này mang lại cho chúng tôi niềm vinh dự và niềm vui lớn.

Hỏi: Bối cảnh của chuyến đi này là cuộc chiến ở Ukraine. Thực tại này sẽ quan trọng như thế nào trong chuyến đi? Chúng tôi biết Hungary đã đón tiếp rất nhiều người tị nạn Ukraine trong thời gian bị xâm lăng.

ĐHY: Tin tức về cuộc chiến đã nổ ra một năm trước và kéo dài suốt năm nay mang lại rất nhiều đau buồn cho chúng ta. Buồn cho thực tế của chiến tranh, bởi vì chúng tôi đã cầu nguyện cho hòa bình hằng ngày trong năm qua. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cuộc rước hòa bình và đã thánh hiến Ukraine và Nga cho Đức Mẹ, như Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta thực hiện. Chúng tôi đã thực hiện hành vi này tại Vương cung thánh đường Thánh Stephen trước thánh tích của Đức Mẹ, bởi vì Thánh Stephen một ngàn năm trước là người đầu tiên, theo lịch sử, đã dâng cả đất nước cho Đức Mẹ. Và như vậy, chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi về tinh thần của nhân dân hai nước.

Và chúng tôi đã làm gì? Trước hết, chúng tôi phải đối diện với thách đố to lớn về người tị nạn. Chúng tôi là một quốc gia có dân số ít hơn mười triệu người, thế mà trong năm ngoái, hơn một triệu rưỡi người tị nạn đã đến từ Ukraine. Chắc chắn không phải tất cả họ đều muốn ở lại Hungary, nhưng 10-15% người tị nạn đã ở lại.

Vì vậy, thách đố đầu tiên là viện trợ nhân đạo. Chúng tôi đã tiếp nhận những người tị nạn ở biên giới và ở Budapest, thông qua Caritas quốc gia, Caritas giáo phận và các nhóm từ thiện của các giáo xứ riêng lẻ. Sau đó, có các Hiệp sĩ Malta đã giúp rất nhiều cho những người tị nạn.

Hỏi: Và các tín hữu có tham gia vào sự trợ giúp này không?

ĐHY: Chúng tôi đã tổ chức sự giúp đỡ tự phát của các tín hữu, lòng hiếu khách của một số giáo xứ và tổ chức Giáo hội cũng như cá nhân. Chúng tôi cũng thấy có nhiều phụ nữ và trẻ em cần trường lớp, dạy học. Chúng tôi đã mở rộng các trường Công giáo. Có những giáo viên biết tiếng Nga, những người khác trong số những người tị nạn nói tiếng Ukraina phụ giúp. Ngoài ra còn có những người tị nạn nói tiếng Hungary từ khu vực giáp Hungary, vì vậy việc hòa nhập của họ dễ dàng hơn. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng hòa nhập những người khác, cung cấp cho họ công việc, một căn hộ mà họ có thể sử dụng trong một thời gian lâu dài hơn... Vì vậy, tôi nghĩ đó là một thách đố còn tiếp tục, đó cũng là một ý thức giúp chúng tôi thực thi ơn gọi Kitô hữu của mình.

Hỏi: Nhìn vào chương trình do Văn phòng Báo chí Tòa thánh phát hành, người ta thấy có một cuộc gặp gỡ với giới trẻ. Thư ĐHY có thể cho chúng tôi biết thêm về chương trình này?

ĐHY: Trong nhiều thập kỷ nay, Chúng tôi đã có một Trung tâm của Giáo hội ở Budapest tiếp nhận trẻ em mù và khuyết tật. Vì vậy họ cần lắm những tình cảm và sự giúp đỡ của toàn thể cộng đồng Công giáo.

Trung tâm này sẽ được ĐTC thăm viếng vào tháng Tư để thể hiện tình liên đới và sự triu mến của Ngài đối với những người trẻ đáng thương này.

